

BETÄNKANDE: UPPVÄXLING!



HASSP inkluderad i Karlastaden

HASSP = Holistic Association Social Science Park



Till

Karlstaden
3 x Science Park
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Stadsledningskontoret
Byggnadsnämnden +SBK
Fastighetsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Arbetsmarknad och vuxenutb.
Konsument o medborgarserv.
Trafiknämnden
Park och Natur
Social resursförvaltning
Utbildningsnämnden
Business Region Göteborg
SDN Lundby
SDN Västra Göteborg
Göteborg & Co
Älvstranden Utveckling
Länsstyrelsen
Västra Götalandsregionen
Göteborgsregionen
Sveriges kommuner o landsting
Mistra Urban Futures
Projekt KAIROS
Chalmers
Göteborgs Universitet
Civos
Svenskt Näringsliv AB
Västsvenska Handelskammaren
Kultur i väst
Kurage
Volontärbyrån
Ideell Arena
Studiefremjandet
Stadsmuseet
Pressen m fl

HASSP

GES I SAMVERKAN MED
MEDBORGARNA SÅDAN
STRUKTUR, SOM KRÄVS FÖR
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
MED KONSTANT
MEDBORGARDELAKTIGHET
I DESS HOLISTISKA VERKSAMHET
FÖR SAMHÄLLET.



HASSP inkluderas i Karlstaden



Med andra ögon kan missförhållanden ses och utanpåverk fyllas med innehåll

Medborgarkraften, HASSP-gruppen, Lokal HASSP: Långedrag



Förslaget

03(40)

grundas på uppväxling av några av kommunens, akademins, näringslivets och civilsamhällets intentioner: (Källa: beskrivningar.)

(Anm: Planbeskrivningar av området finns på Göteborgs Stads och Serneke´s hemsidor.)

Kommunen

1. Lindholmen har en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi. Rollen ska stärkas genom att bygga vidare på befintliga kluster.
2. Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.
3. Karlavagnsplatsen planeras för bostäder och verksamheter. De riktigt höga husen kan tillföra stora marknadsföringsvärden till staden. Husen kommer bli en symbol för Göteborg och den internationellt erkända högteknologiska verksamheten på Lindholmen. Exponeringen som projektet får i landskapet kräver ett tydligt motiv, stadsomvandling. Göteborg växlar upp och byter skepnad, vilket kommer att innebära en tydlig skalförändring.

Kommunen och näringslivet

Karlavagnsområdet: Inventeringen har visat att områdets kreativa näringar och kulturverksamheter utgör arenor för nätverkande, mötesplatser och arbetstillfällen. Dessa skapar såväl ekonomiska som sociala värden och ett kreativt kapital, både för närings- och kulturlivet här.

Akademin

Hans Abrahamsson (Mistra Urban Futures: KAIROS-projektet),

Jan Jörnmark och Hans Rosling.

Deras projekt arbetar alla mot att bidra till städer som är rättvisa, säkra, gröna och tillgängliga. Den gemensamma kunskapsproduktionen är central.

Civilsamhället

Det sociala kapitalet, delaktighet, samverkan och holism krävs för hållbar samhällsutveckling. Inkludering av Civilsamhället i befintliga Science Park fungerar inte. Speciella metoder och verktyg krävs för att nå ut med t ex akademiska forskningsresultat och ekonomiska kalkyler för att få medborgardelaktigheten omfattande och betydelsefull.



Förslag!

04(40)

Lindholmen, som viktig kunskapsnod, växlas upp såväl till innehåll som yta. Civilsamhället, KAIROS, HASSP och Karlavagnsområdets befintliga och nya verksamheter inkluderas. Karlatornet besjålas och blir en äkta symbol för kunskapsnoden och allas angeläget.

Det är här det händer: information kunskapsutbyte, undervisning, delaktighet, evenemang blandat med hotellverksamhet och olika boenden. Idéer och tankar från alla discipliner omhändertas och bearbetas.

Pusselbitarna läggs tillräta. Politikerna serveras väljarnas behov och viljor. Medborgaranda och tillit skapas. Karlastaden och HASSP blir varandras hävstänger. KAIROS-projektet fortlever i HASSP och genomför synvändorna i samverkan med Civilsamhället.

Staden Vi Vill Ha:s medborgaragenda kan genomföras. Synergieffekter som multiarena och järnvägsstation inom området förstärker. Idén blir insitament för stadsdelarna att verka proaktivt för medborgardelaktighet och lokala HASSP. Lindholmen blir en aktiv del av regionkärnan för hållbar samhällsutveckling och blir ett pilotprojekt för omvärlden att ta efter. Lokal HASSP i Långedrag blir stödande pilotprojekt.

Om lokalisering Lindholmen inte är genomförbart.

Alternativ 1: Markanvisning söks

Ny markpolitik möjlighet för arkitekturen? (Källa: Sveriges Arkitekter)
Genom initiativet vill man utmana normen där fastighetsaktörer, byggföretag eller projektutvecklare får markanvisningarna och därmed makten över vad som byggs och istället ge den till arkitekten.

Alternativ 2:

KAIROS-projektet söker markanvisning för HASSP.

Alternativ 3:

HASSP-gruppen + Medborgarkraften söker markanvisning för HASSP.

Alternativ 4:

Alternativa Medborgarkraftsförslag presenteras varefter markanvisning ges.
Läs Pdf-fil på www.medborgarkraften.com



Innehåll	sida	05(40)
Del 1 Förslaget med alternativ	01	
Innehåll	05	
Sammanfattning	06	
Fakta	08	
HASSP inkluderad i Karlastaden		
Ambitioner	08	
Kritik /medborgare	09	
Synpunkter från HASSP-gruppen, Medborgarkraften m fl	09	
Åtgärder	10	
Pilotprojekt	11	
Del 2 Fördjupade studier	13	
Historik	14	
Pilotprojekt	16	
Övriga förslag till pilotprojekt	17	
Utdrag	18	
Omvärldsanalys	18	
Citizen UK	18	
Acorn	19	
Ur tidigare framtagna skisser ...	20	
Nytänkande krävs!	23	
Konkreta exempel i Göteborg som kan växlas upp	23	
Ur planbeskrivningen Karlatornet och Karlastaden	24	
Civilsamhället	25	
Ur "Det nya Civilsamhället" av Rebecka Prentell	32	
Projekt KAIROS	36	
Övriga samverkande	38	
Källhänvisning	39	
Underskrifter och kontakter	40	



Sammanfattning

06(40)

Fakta om ambitioner, kritik, beröm, åtgärder, pilotprojekt och fördjupningsstudier som redovisas nedan tyder på följande:



Samhället är i ständig förändring som ställer krav på innovationer delaktighet och samverkan



Samhällsförändringar måste likt dricksvattnet nå ut till alla för att skapa den medborgaranda och delaktighet som ger hållbar utveckling.

Redovisade ambitioner kan förverkligas och kritiken bemötas.

Genom att etablera HASSP = Holistic association Social Science Park blir Civilsamhället inkluderat och KAIROS-projektets synvänder och omställningsrörelsens ambitioner förverkligade.

Karlavagnsområdet blir regionspjutspets för dess nyskapande och innovationer och inte för dess höjd. Lokala HASSP utvecklas parallellt.

Övergripande mål:

Karlavagnsområdet erbjuder offentliga öppna rum för alla samhällsgrupper dygnet runt. Barriärer överbryggas och kommunikation och rörelse skapas. För att möjliggöra äkta delaktighet för alla invånare, behöver alla grupper som inte är vana att göra sin röst hörd nås, annars riskerar området att bli ytterligare en arena för redan röststarka grupper. Alla aktörer inom stadsutvecklingen behöver engagera sig för en mer socialt hållbar stad. Samverkan och gemensamt ansvar leder till goda resultat. Samverkan utvecklas därför även med både privata aktörer och hela civilsamhället. KAIROS-projektets resultat och erfarenheter tillvaratas. Komplexa utmaningar kräver nya metoder och ny syn på ledar- och medarbetarskap. Det tycks finnas en bred enighet om att det förutsätter att civilsamhällets organisationer får möjlighet att bevara och utveckla sin särart som idéburna organisationer i stället för att underordnas marknadens, statens eller paraplyorganisationers dominerande arbetsätt.



Snart är det dags för medborgardialog avseende Karlastaden och Karlatornet
Göteborgs utveckling och framtid är något som angår alla. Tillsammans ska vi bidra till en bättre och mer spännande framtid. Fler ska engagera sig i processen. Kommunen kommer att bjuda in till dialog i olika former. Genom områdets unika karaktär och med det nya landmärket, Karlatornet, kommer byggnationen att förstärka stadsdelens roll som kunskapsnod.

Folkhälsan Folkhälsoministern Gabriel Wikström framhåller att regeringens mål är att inom en generation sluta de växande hälsoklyftorna i Sverige.

Nätverk De senaste decennierna har många forskare iakttagit en omfattande samhällsförändring där nya typer av nätverk av organisationer och individer får större betydelse. Dessa kan förväntas framträda för att kanalisera ett engagemang där möjligheten att gå vidare till en annan organisation finns. De funktioner som tidigare fylldes av en och samma organisation fylls nu av flera olika typer av organisationer.

Civilsamhället (Ambition) (Källa: HASSP-gruppen och Medborgarkraften)
Bli delaktig i samhällsutvecklingen, förverkliga en HASSP inom Karlastaden, (*se bild nedan!*) skapa jämlikhet i åtnjutandet av Karlastadens utbud och beakta redovisad kritik. Flera pilotprojekt startas upp för att kunna uppvisas under jubileumsåret. (Läs fördjupningen.)



Kairos forskningsrapport måste spridas.



En strategi: Inkludera mellanrummen för att få helhet!

HASSP inkluderad i Karlastaden är ett betänkande av HASSP-gruppen och Medborgarkraften som berör Karlastaden, Karlatornet, Göteborg, Regionen, 400-årsjubileet 2021 och omvärlden. Det inkluderar ett antal pilotprojekt för hållbar samhällsutveckling (Se under "Fördjupade studier" nedan!)

Karlastaden

Ambitioner! (Källa: Göteborgs Stad och Karlastaden)



För **Hela staden**: Karlavagnsplatsen ska skapa mötesplatser för alla, under alla årstider och tider på dygnet. En variation av innehållsrika och generationsöverskridande mötesplatser, där många kan känna tillhörighet. Detta kan uppnås genom att många aktörer är med och bidrar till utformning och fyller området med innehåll och aktiviteter. Här ska finnas mötesplatser för alla oavsett ålder och bakgrund. Barn, unga och vuxna möts, leker och lär av varandra. För att vara attraktivt för alla och vid olika tillfällen, behövs en stor variation av platser, från stora samlingsplatser till små intima stadsrum. En stadsdel stärks med en variation av platser, bostäder och uttryck, som samspelar med och kompletterar den befintliga livsmiljön i närområdet. En stad där alla får plats och kan känna tillhörighet - som är öppen, inbjudande, lever året runt och under alla tider på dygnet. Barns och ungas kreativitet ska tas tillvara, konst och kultur ska bidra till identitetsskapande och ett sammanhang.

Göteborgs Stad: Ett gemensamt mål är att staden ska växa till en grön och nära storstad. Göteborgs Stad har antagit fyra strategidokument som ska leda dit: Grönstrategi för en tät och grön stad, Strategi för utbyggnadsplanering, Trafikstrategi för en nära storstad och Vision Älvstaden. Dessa utgör, tillsammans med översiktsplanen, stadens styrdokument.

Vision Älvstaden: Lindholmen har en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi. Rollen ska stärkas genom att bygga vidare på befintliga kluster.

Karlastaden: Höga ambitioner finns. Målet har redan från start varit att stadsdelen ska bli en spjutspets inom stadsbyggnad, både vad gäller innovation och hållbarhet. Certifieringen enligt BREEAM* stärker den gemensamma målbild vi har med staden samtidigt som det skapar en tydlig struktur för att nå det målet.

Ambitioner! (Källa: HASSP-gruppen och Medborgarkraften)



Allmänt: Hållbar samhällsutveckling där medborgarna på ett demokratiskt sätt ska mobiliseras och ges makt, att bli delaktiga och ansvariga för ett demokratiskt, tryggt, inkluderande och jämlikare samhälle.

Karlastaden: Medborgarkraften och HASSP-gruppen har under en lång tid studerat olika sätt och lägen för att få till stånd antingen en webbaserad eller fysisk holistisk regional anläggning som centrum för verksamheten. Ovanstående kommunala beskrivning av ambitionerna för området som omhändertagandet av det gamla i mötet med det nya samt resonemanget om en mötesplats för alla, överensstämmer väl med våra ambitioner.

KAIROS-projektet: Medborgarkraften och HASSP-gruppen vill medverka till att sprida dess resultatet och verka för HASSP som samarbetspartner alternativt arvtagare och verkställare.

Medborgarkraften, HASSP-gruppen, Lokal HASSP: Långedrag



Kritik! /medborgare! (Källa: Göteborgs Stad / Karlastaden)

09(40)

- Varför ska man åka hit om man inte har pengar? Ett besök och sedan aldrig mer?
Hur skapa legitima målpunkter? Vad kan man påverka? Vilken kunskap behöver vi?
En magnet som kan locka besökare – men vad mer visar vi upp på platsen?
Hur får man dem att komma tillbaka? Hur ska tornet skapa stolthet för alla göteborgare?
Varför bygger vi ett högt hus etc?
- Uppfattas som skrytbygge. Obefintlig dialog. Kunskapsinhämtning behövs och ökad information om projektet.
- Det finns en kritik sedan tidigare om för stort fokus på ikonbyggnader på Lindholmen.
- Stadens barn ska få möjlighet att besöka och uppleva miljön. Träffa barn boende i området. Verksamheter som lockar ungdomar som pluggar här även kvällstid.
- Fler destinationer och målpunkter för människor som inte bor här.
- Syftet med planeringsföresättningarna är att, i avsaknad av ett uppdaterat program för Lindholmen, försöka sätta den aktuella detaljplanen i sitt sammanhang på Lindholmen – att försöka se hur planen tar till vara och anpassar sig till befintliga förhållanden och hur den kan påverka framtida utbyggnad.

Kritik! (Källa: HASSP-gruppen, Medborgarkraften m fl)

- HASSP kan fungera som en social mötesplats på nätet, som ett socialt media typ Facebook. Omfattande investeringar i byggnader undviks då.
- Hela idén med HASSP måste vara att det byggs upp underifrån för att bli trovärdigt.
- En fysisk anläggning blir lätt en statisk sluten institution.
- Den planerade Karlastaden ska visserligen planeras som en blandstad men kostnaderna kommer trots allt att exkludera de flesta intressenterna.
- Det finns en risk att HASSP blir en avdelning under Lindholmen Science Park eller Johanneberg Science Park och att delaktigheten därmed blir beskuren.
- Vilken eller vilka paraplyorganisationer ska företräda det sociala perspektivet i HASSP för att få balans? Den/de måste vara öppna för alla organisationer och medborgare.
- Fokusering på Karlatornet kan innebära att tema hela staden/regionen eftersätts.
- Starta med lokala HASSP och att låta dessa besluta hur den centrala ska fungera.
- För att hinna få en anläggning funktionsduglig till jubileet 2021 kan det vara bättre att utföra det som ett platsbygge i Frihamnen som vi tidigare tittade på.
- Det är bättre att redan från start bygga upp en anläggning som enbart har inriktning HASSP.
- Karlatornets innehåll borde också innehålla verksamheter.
- Gentrifiering. Befintliga verksamheter trängs undan.
- Gällande ekonomi så är det endast byggherren som kommer att betala för projektet – inte kommunen, staten eller någon organisation. Alternativa vägar borde prövas för att få ökad delaktighet i samhällsutvecklingen!

Beröm! (Källa: HASSP-gruppen, Medborgarkraften m fl)

Karlastaden + Lindholmen Science Park+ Mistra Urban Futures + SDN Lundby utgör tillsammans en fantastisk hävstång för HASSP och regionutvecklingen.



Kommunens

Ett Stadsutvecklingsprogram (STUP) och en Fördjupad översiktsplan (FÖP) ska påbörjas under 2016. Tanken med dessa utredningar är att fastställa inriktningen för den fortsatta utbyggnaden vad gäller stads- och infrastruktur.

Övergripande mål är att:

- åstadkomma ett blandat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer.
- erbjuda offentliga rum som är öppna, trygga och tillgängliga för alla grupper i samhället under dygnets alla timmar.
- överbygga barriärer och skapa kommunikation och rörelse.
- skapa gröna kopplingar och ett nytt grönområde för närrecreation.

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen kommer att bli ett viktigt första steg i att utveckla Lindholmen till en mer komplett stadsdel med ytterst goda möjligheter till att bygga en fungerande modern blandstad. Genom områdets unika karaktär och med det nya landmärket, Karlatornet, kommer planens byggnation att förstärka stadsdelens roll som kunskapsnod och verkligen synliggöra Lindholmen och sätta focus på Älvstaden.

Karlastaden (Källa: karlastaden.se/snart-dags-for-medborgardialog/)

Snart dags för medborgardialog

Göteborgs utveckling och framtid är något som angår oss alla. Med tanke på att vi har gett oss den på att bidra till en bättre och mer spännande framtid så vill vi gärna engagera fler göteborgare i processen. Både kring Karlastaden och Karlatornet. Vi kommer därför att bjuda in till dialog i olika former, mer information kommer längre fram.

Civilsamhället (Ambition) (Källa: HASSP-gruppen och Medborgarkraften)

Att bli delaktig i samhällsutvecklingen. Förverkliga en HASSP inkluderad i Karlastaden. Jämlikhet i åtnjutandet av Karlastadens utbud. Beakta ovan redovisad kritik.

Verka för lokala HASSP i stadsdelarna och beakta vad som sker när ny stad möter gammal. Verka för att hela Civilsamhället inkluderas. (Såväl i Sverige som i andra länder exkluderas de som inte verkar inom en organisation som uppfyller vissa krav. Se fördjupningen och förslag till pilotprojekt nedan.)

Steg ett:

Begära att reservera utrymme i Karlatornet och Karlastaden för HASSP.

- Utrymme i toppen för framtidsscenarioer och mötesplatser.
 - Utrymme i "knutpunkten" för nutiden och mötesplatser
 - Utrymme i botten för dåtiden, odlingarna, embryona och mötesplatser
- + Utnyttjande av hisschakten för konstnärlig illustration av HASSPens idé och flöden.
+ Kompletteringar inom Karlastaden och Karlavagnsområdet med verksamheter.

Kartläggning av civilsamhället och övriga intressenternas struktur, samarbetsvilja och möjligheter att som krafter verka i en självfinansierad HASSP. (jfr Sjöräddningssällskapet)

Undersöka möjligheterna att starta pilotprojekt som berör hela regionen (Se fördjupningen!)

Bidra till att projekt Kairos synvänder förverkligas. (Läs under fördjupningar!)



Samhällsutvecklingen går mot en alltmer omfattande automatisering som innebär nya utmaningar att finna meningsfulla sysselsättningar för en växande befolkning. Det finns nu förutsättningar för att satsa på utveckling av olika livsstilar och för omsorg av olika slag. För att påvisa HASSPens möjligheter är intentionerna att starta upp pilotprojekt inför jubileumsåret för att stödja jubileets huvudtema hållbar samhällsutveckling.

1. KARLAVAGNSOMRÅDET

Befintliga verksamheter i konflikt med Karlastaden

Hur inkluderas dessa i det nya? (Förslag: Berörda medverkar)

Ny stad möter gammal. Utveckling av de befintliga verksamheterna. Påbörjade dialoger utvecklas till ett pilotprojekt som kan ligga till grund för utvecklingen av liknande områden.

2. KARLAVAGNSOMRÅDET

Nya verksamheter inom området. Hur inkluderas dessa? Utvecklingen mot en fortsatt digitalisering och automatisering kommer inte att gå spårlöst förbi på arbetsmarknaden.

3. Mistra Urban Futures projekt KAIROS förlängs inom HASSP

Projektets resultat tillämpas. Nystartade grupper från Kairos spridningskonferens 29 augusti bearbetas.

4. Utanförskap blir innanförskap

5. Karlastaden med HASSP (HASSP-gruppen)

För att få medborgarna intresserade och delaktiga räcker varken Facebook eller Twitter. Anläggningar för stora evenemang får folk att samlas och bli engagerade. Karlatornet med annex och arena kan med relativt enkla medel bli det innovationscentrum som krävs för en hållbar utveckling av regionen. Medborgarnas medverkan i programarbetet för Karlastadens innehåll kan bli ett viktigt pilotprojekt. Det kommer att leda till lokala HASSP och den medborgaranda som krävs för ett proaktivt agerande.

6. HASSP-strukturen (Interim HASSP-styrgrupp)

För att snarast få igång HASSP blir ett pilotprojekt för dess strukturering / ledning nödvändig.

7. Pilotprojekt i varje stadsdel (HASSP-gruppen +SDN+ civilsamhället)

Med utgångspunkt från vetskapen om en central HASSP inom Karlastaden med dess arena och hållplats kan varje stadsdel starta upp egna lokala HASSP och pilotprojekt. Detta bör vara den snabbaste vägen till någon form av aktivitet. Det är också viktigt att delaktighet sker från de grupper och institutioner som finns just i respektive stadsdel. Detta arbete och process kan påbörjas nu. Man behöver inte vänta på att en byggnad eller särskild arena skall ställas till förfogande.

8. Lokal HASSP i Långedrag (Pilotprojekt för Lokala HASSP)

Utveckling se nästa sida!



8. Lokal HASSP i Långedrag, utveckling! (Pilotprojekt för Lokala HASSP)

Betänkandet

Betänkandets syfte är att få intressenterna medvetna om att en central HASSP är nödvändig för att få igång önskvärda omställningar och synvänder och lokala HASSP i stadsdelarna.

.....

Studiecirkel: Långedrag hamn

I samband med en begäran om planbesked om ändrad markanvändning startades en studiecirkel som tog fram ett stort antal alternativa lösningar. Denna upphörde när Byggnadsnämndens beslöt att starta detaljplan.

I bilaga skriver SBK: "...planbesked har genererat ett stort lokalt engagemang."

" Om byggnadsnämnden beslutar att påbörja en formell planprocess kommer grannars och intressenters synpunkter att behandlas, och då enligt Plan- och Bygglagens anvisningar. Det är kommunens sak att bedöma om ett programskede tillför ..."

Tjänsteutlåtandet

undertecknat av Stadsbyggnadsdirektör Agneta Hammer och Planchef Karoline Rosgardt

De frågeställningar, bland annat om alternativ markanvändning, som väckts av boende i stadsdelen behandlas lämpligen i ett inledande programskede.

Byggnadsnämnden beslöt: att meddela sökanden att kommunen avser att starta detaljplan för flerbostadshus på fastigheten Älvsborg 855:125, Pejlingsgatan 13 inom stadsdelen Älvsborg senast i enlighet med produktionsplanen för år 2018.

.....

Skärgårdstrafiken

Dagsläget är att P-bolaget utreder. Två personer representerar Saltholmen – Långedrag Det finns skäl för att medborgarna inom området blir delaktiga.

Om parkeringen till skärgården kan fördelas till flera ställen finns det möjligheter att disponera området annorlunda.

.....

Bo- och Byggemenskap för seniorer söks inom området. En helhetsbild över områdets disposition kan underlätta plats för en sådan anläggning.

.....

Villastaden i framtiden

Hur kan villaområdena förnyas?

.....

Som framgår av sammanställningen finns det åtskilliga projekt och processer som talar för en lokal HASSP inom stadsdelen.

Del 2 →



Historik

14(40)

Allmänt

Hållbarhet: 1970 började "hållbarhet" användas för att beskriva en ekonomi "i jämvikt med grundläggande ekologiska stödsystem".¹ Begreppet "hållbar utveckling" introducerades av Lester Brown 1981. Står i Sveriges Grundlag sedan 2003 (Regeringsformen 1 kap. 2 § "Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer")¹. Begreppet fick internationell spridning i samband med FN-rapporten "Vår gemensamma framtid" (1987), kallad Brundtlandsrapporten. "Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodoses sina behov". (Källa: Wikipedia.)

Göteborg

Medborgarkraftsbegreppet: Begreppet Hållbar utveckling myntades år 1987 och består av tre delar: Ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt social hållbarhet. Göteborgs översiktsplan berikades först år 1999 med det tredje begreppet, den sociala dimensionen eller medborgarkraftsbegreppet, som betonar viljan att ge alla ett aktivt och meningsfullt liv. Staden är inte bara en fysisk struktur utan kanske främst summan av dess medborgare. Samma år bildades Medborgarkraften i Älvsborg och påföljande år hemsidan och nätverket medborgarkraften.com (Källa: www.medborgarkraften.com)

HASSP-gruppen och Medborgarkraften

HASSPbegreppet: Medborgarkraften har konstaterat att många har insett att de tre krafterna inte täcker in allt. Således har såväl kultur, konst, trygghet med flera ämnen föreslagits ingå för att få samhället hållbart. Samtidigt har krav framförts att de samverkande krafterna ska vara i fruktbar balans med varandra. Den sociala måste stärkas avsevärt. Detta faktum har lett fram till tron på ett holistiskt förhållningssätt som lösningen. En struktur där reviren i samverkan med dess mellanrum ger stadga och god hållbarhet. Mellanrummen kan bli civilsamhällets ansvarsområde att fylla. HASSP-gruppens och Medborgarkraftens syfte är att driva frågan och verka för ett genomförande av.

HASSP= Holistic Association Social Science Park



SAMVERKAN INKLUDERING



FULL SYSSELSÄTTNING



DJUPDEMOKRATI



Pilotprojekt

15(40)

1. KARLAVAGNSOMRÅDET

Befintliga verksamheter i konflikt med Karlastaden. Åtskilliga byggnader måste rivas. Hur inkluderas de berörda verksamheterna i det nya?



Kv Propellern



Karlastaden inkräktar på kv Propellern

Verksamheter som ingått i inventeringen		
<p>Karlavagnsgatan 7 Karlavagnsgatan 7 Karlavagnsgatan 7 Karlavagnsgatan 7</p>	<p>Karlavagnsgatan 11 Karlavagnsgatan 11 Karlavagnsgatan 11 Karlavagnsgatan 11</p>	<p>Karlavagnsgatan 15 Karlavagnsgatan 15 Karlavagnsgatan 15 Karlavagnsgatan 15</p>
<p>Karlavagnsgatan 10 Karlavagnsgatan 10 Karlavagnsgatan 10 Karlavagnsgatan 10</p>	<p>Karlavagnsgatan 12 Karlavagnsgatan 12 Karlavagnsgatan 12 Karlavagnsgatan 12</p>	<p>Karlavagnsgatan 14 Karlavagnsgatan 14 Karlavagnsgatan 14 Karlavagnsgatan 14</p>
<p>Karlavagnsgatan 8 Karlavagnsgatan 8 Karlavagnsgatan 8 Karlavagnsgatan 8</p>	<p>Karlavagnsgatan 9 Karlavagnsgatan 9 Karlavagnsgatan 9 Karlavagnsgatan 9</p>	<p>Karlavagnsgatan 13 Karlavagnsgatan 13 Karlavagnsgatan 13 Karlavagnsgatan 13</p>

Befintliga verksamheter



2. KARLAVAGNSOMRÅDET

Nya verksamheter inom området. Hur inkluderas dessa?

Med nedanstående seminarie i åtanke behövs ett pilotprojekt med inriktning nya verksamheter.

REVÅST SEMINARIUM 18 augusti 2016

Västra Götaland och framtidens robotiserade arbetsmarknad

Automatisering, polarisering och framtidens kompetensutmaningar

Utvecklingen mot en fortsatt digitalisering och automatisering har och kommer inte att gå spårlöst förbi på arbetsmarknaden. Arbetsinnehållet i yrken kommer att kunna automatiseras till varierande grad, och därmed kommer yrkenas innehåll att förändras. Några yrken kommer kanske till och med att försvinna, medan andra yrken uppstår som en följd av automatiseringen. Detta har fått många att ställa viktiga, och i vissa fall besvärande, frågor kring automatiseringens följder. Hur kommer automatiseringen att påverka framtidens yrken? Kommer det överhuvud taget att finnas några jobb kvar? Vilka nya jobb kommer att tillkomma? Vilka regioner och städer kommer vara mest drabbade? Lämpligt att öppna upp "vilande" icke utnyttjade lokaler och arenor på universiteten. Likt ovan med stadsdelarna som också får försöka aktiveraskolor och bibliotek på ett nytt och mer kreativt sätt. Även efter skoldagens slut. Det så kallade kvällsskiftet för civilsamhället i skollocalerna.

3. Mistra Urban Futures:s Kairos- projekt förlängs inom HASSP

Projektets resultat tillämpas. Synvändorna utvecklas.

4. Utanförskap blir innanförskap. Utbildningens betydelse.

Av ekonomiska skäl har hittills satsats mest på de stora utsatta grupperna.

De små glöms bort. Genom "synvänder" finns det möjligheter att finna lösningar.

5 Karlastaden med HASSP (HASSP-gruppen)

För att få medborgarna intresserade och delaktiga räcker varken Facebook eller Twitter.

Anläggningar för stora evenemang får folk att samlas och bli engagerade. Karlatornet med annex och arena kan med relativt enkla medel bli det innovationscentrum som krävs för en hållbar utveckling av regionen. Medborgarnas medverkan i programarbetet för Karlastadens innehåll kan bli ett viktigt pilotprojekt. Det kommer att leda till lokala HASSP och den medborgaranda som krävs för ett proaktivt agerande.

6. HASSP-strukturen (Interim HASSP-styrgrupp) pilotprojekt för dess strukturering /

7. Pilotprojekt i varje stadsdel (HASSP-gruppen +SDN+ civilsamhället)

Med utgångspunkt från Karlastaden med dess arena och hållplats kan varje stadsdel starta upp egna pilotprojekt. För Västra Göteborg kan skärgårdsutvecklingen bli ett pilotprojekt

8. Lokal HASSP i Långedrag (Pilotprojekt för Lokala HASSP) Se sid 12



Övriga pilotförslag

17(40)

Civilsamhället som kraft

Med nedan redovisade material avseende Civilsamhället som utgångspunkt analyseras hur Civilsamhället på bästa sätt kan göra sin röst hörd i HASSP

HASSP och dess konsekvenser

Innan fysiska investeringar i HASSP genomförs utförs tester

Station Karlastaden och dess konsekvenser

En utbyggnad av hamnbanan till att även omfatta persontrafik för försörjning av såväl skärgården som Västra Hisingen undersöks.

Multiarena och dess konsekvenser

Genom HASSP kommer nya stora evenemang att behöva en ny arena. En i anslutning till HASSP kan få stor betydelse för medborgardeltagandet och inkluderingen.

Bostäder inom Karlavagnsområdet

Nya upplåtelseformer som gynnar en stor blandning av deltagandemedborgare.

Bo och byggemensskaper Hur kan HASSP underlätta genomföranden?

Långedragshamnarna

Nya verksamheter inom området. Hur inkluderas dessa?

Skärgårdstrafiken Konsekvenser av terminal på Hisingen

De storskaliga bostadsområdenas förnyelse

Med utgångspunkt från medborgarkraftens processkonstverk utarbetas lösningar.

Egnahemsområdenas förnyelse

Alternativa förslag till förtätning är en aktuell fråga.

Utveckling av processkonsten

Värna Göteborgs småbåtsaktivitet

Byggnadsnämndsbeslut finns.

Övriga

Under processens gång kommer fler projekt och processer att behöva utföras för att få HASSP att fungera perfekt. T ex ett antal processkonstprojekt!

The Core

Konst- och kulturprojekt för nya verksamheter. Fibonaccis talserie, Janus, inkubatorer m m.



Utdrag

18(40)

Omvärldsanalys

Diverse videos finns att ta del av på Internet som styrker behovet av HASSP

Exempel



Hans Abrahamsson Kairos



Jan Jörnmark



Hans Rosling professor i internationell hälsa

CITIZENS UK

Efter USA-modell. Många anställda, i London 70 st.

Kampanjfrågor anses viktiga för att få med folk. Man har utbildare anställda.

De organiserar samhällen för att agera tillsammans för makt, social rättvisa och det gemensamma bästa. De har allianser i London, Milton Keynes, Nottingham, Birmingham, Wales och Leeds. De utvecklar lednings kapaciteten hos sina medlemmar så att de kan hålla politiker och andra beslutsfattare till svars om de frågor som är viktiga för dem.

Samhällsorganisering är demokrati i praktiken: att vinna segrar som förändrar liv och omvandla samhällen.

Ur Manifesto 2015 och 2013-2014

Teman med medborgarviljan och frågor till nästa regering.

1. Styrning av landet
2. Förbättrad omsorg
3. En hälsosam start för varje barn
4. Fler permanenta prisvärda bostäder
5. Vårdighet för familjer som söker fristad
6. Förbättra sysselsättningen och utbildningsmöjligheter
7. Bara pengar
8. Levnadslön

Medborgarkraften, HASSP-gruppen, Lokal HASSP: Långdrag



Acorn

19(40)

Efter USA-modell. Lever på donationer. ACORN är en gemenskapsbaserad social rättviseunion. Den organiserar samhällen där låga och måttliga inkomster finns för att bygga medborgarkraft och kämpa för det gemensammas bästa. Acorn omställer samhällen. Organiserar och enar för social förändring.

Ur hemsidan: Samhällsorganisering innebär att bygga ledarskap, kapacitet och kompetens i våra samhällen och att ta itu med de särintressen affärseliter har och hålla beslutsfattare till svars. Det betyder demokrati i aktion. ACORN stöder våra medlemmar för att förbättra våra grannskaper, påverka arbetsgivare, hyresvärdar, företag och myndigheter, driver projekt och tjänster för att hjälpa varandra, och kämpa för ekonomisk och social förändring.

Vår historia

ACORN (Association av gemenskapens organisationer för reform nu) har under 45 år arbetat för att bygga upp kraften i samhällen för att vinna social förändring. Lanserades i 1970-talet Arkansas (USA. ACORN har idag 130,000+ medlemmar på 4 kontinenter och har överfört miljarder dollar från rika till fattiga. Kolla in några av våra historiska landvinningar.

I Storbritannien, är tiderna tuffa och ojämlikheten ökar. Miljontals kämpar med låga (eller inga) inkomster, höga levnadskostnaderna, dåliga bostäder, nedskärningar i tjänster, skulder, nedgångna bostadsområden och ekonomisk osäkerhet.

ACORN UK grundades i maj 2014 med 100 invånare i Easton, Bristol lovade att kämpa lokalt för att sätta stopp för vräkningar, oärliga hyresavgifter och ohälsosamma bostäder.



HASSP inkluderar mellanrummen



Ur tidigare framtagna skisser, utredningar, artiklar, aktuella uttalanden samt information från hemsidor som talar för HASSP.

VÄRLDEN ÄR I STÄNDIG FÖRÄNDRING

Även kunskapen om världen är i ständig förändring.

Dagligen läser vi om tillkortakommanden och möjligheter.

HÄLSA OCH FYSISK PLANERING

Av folkhälsoministern Gabriel Wikström

Folkhälsoministern Gabriel Wikström framhåller att regeringens mål är att inom en generation sluta de växande hälsoklyftorna i Sverige. Ett av de viktigaste medlen för utveckling är arbetet med fysisk planering och ett strategiskt men också konkret helhetstänk. Wikström menar att "... det kommer aldrig vara enskilda insatser som är lösningen" och uppmanar därigenom till ökad samordning av hälsofrämjande platser och åtgärder till de som behöver det allra mest. ...Hälsan påverkas helt enkelt av allt från individens egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället...Eftersom hälsan påverkas av en lång rad olika faktorer så vet vi att arbetet med att sluta hälsoklyftorna kommer att behöva vara brett... idag fokuserar vi på insatser för de som redan har de bästa förutsättningarna att leva långa och hälsosamma liv, istället för de som behöver det allra mest...Vi börjar med skolan. Skolan är ett av våra allra bästa verktyg för att utjämna livschanser och minska samhällsklyftor... Det är dags att börja se hur den byggda miljön skapar förutsättningar för bättre hälsa. (UR Plan 2016 nr 3)

SAMHÄLLSPLANERING FÖR GOD OCH JÄMLIK HÄLSA

Av Ida Legnemark ordf i Healthy cities

För att uppnå regeringens högt ställda mål om att sluta hälsoklyftorna krävs konkretion. Hon pekar på fyra exempel där den fysiska planeringen har en nyckelroll; eftersträva blandade upplåtelseformer, arbeta lokalt och inkluderande i planeringen, jobba med sociala konsekvensanalyser för att öka allas tillgänglighet till offentliga rum samt främja hållbara transporter för både ekologisk och social nytta.

Delaktighet För att möjliggöra delaktighet på riktigt för alla kommuninvånare behöver vi också nå de grupper som inte är vana att göra sin röst hörd, annars riskerar vi att bli ytterligare en arena för redan röststarka grupper.

Förbättra tillgängligheten till offentliga rum Sociala konsekvensanalyser är ett användbart verktyg för aktivering, när det gäller att inkludera sociala aspekter i samhällsplaneringen. En socialt medveten samhällsplanering är därmed avgörande för god och jämlik folkhälsa, liksom för en hållbar samhällsutveckling i ett bredare perspektiv. (UR Plan 2016 nr 3)



Av Ulrika Lundqvist arkitekt och processledare för Fokusområde 4 SBK Göteborg

I Göteborg har kommunen under flera år arbetat aktivt med barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA). Det vi koncentrerar oss på nu i Göteborg är barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvensanalyser och ett uppdrag som kallas Fokusområde 4 inom Jämlikt Göteborg.

Sammanhållen stad: Överbrygga olika typer av barriärer. **Samspel:** Det vi ser på här är olika sätt att skapa förutsättningar för samspel: att skapa platser för möten, för lek, lärande, rekreation, kultur, idrott, stråk och trygghet. Det är också viktigt att se hur vi kan skapa platser där vi ser och träffar de människor vi vanligtvis inte möter. **Vardagsliv:** Platser ska vara trygga. Kollektivtrafik ska vara jämlikt tillgänglig till stadens resurser. **Identitet:** Här handlar det både om människans och platsens identitet och samspelet där emellan. **Hälsa och säkerhet:** Ur ett folkhälsoperspektiv måste det finnas möjlighet att aktivt kunna röra sig genom att gå och cykla. Det handlar också om saker som luft och buller. (UR Plan 2016 nr 3)

Politiska mål: Jämlikt Göteborg – skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer

Nu gör vi ytterligare en kraftsamling med arbetet med social hållbarhet inom staden i och med ett uppdrag som kallas Jämlikt Göteborg – hela staden socialt hållbar. Det utgår ifrån det första budgetmålet i stadens budget: *”Göteborg ska vara en jämlik stad. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska...”*

Social resursförvaltning är processägare för budgetmålet och de har tagit hjälp av fyra förvaltningschefer som ansvarar för var sitt av följande ansvarsområden. ▪ Ge varje barn en god start i livet. ▪ Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren. ▪ Skapa förutsättningar för arbete. ▪ Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer.

...Alla aktörer inom stadsutvecklingen behöver engagera sig för en mer socialt hållbar stad. Samverkan och gemensamt ansvar är avgörande för ett gott resultat. Därför utvecklar vi även samverkan med både privata aktörer och civilsamhället.

För att kunna starta nya samt utveckla och växla upp redan pågående processer utgår arbetet från tre grundpelare: - Prioritering och gemensamt ansvar- Ökad kunskap/lärande organisation- Inkluderande stadsbyggnadsprocess.

Arbetet ska bygga på en väl grundad analys och de slutsatser och åtgärder eller förslag som analysen leder till...

Det är komplexa utmaningar som kräver nya metoder och ny syn på ledar- och medarbetarskap. Vi måste lära under vägen när vi analyserar problemen och letar efter lösningarna. (UR Plan 2016 nr 3)



Nytänkande krävs!

22(40)

Förr talade vi om folkrörelser, nu om civilsamhället, som en bättre benämning för att få med alla. (Källa: Internet)

En förklaring nämns. Genom Internet och alla nätverk splittras civilsamhället i otaliga självständiga grupper vars medlemmar också växlar tillhörighet. "Flockintelligensen" uteblir och enskildas innovationer tävlar om uppmärksamhet. (jfr *djurvärlden och forskningsresultat*)

Man ansluter sig till organisationer som stämmer med sin egen spontana uppfattning eller där man ser en omedelbar personlig vinst. (Källa: *Det nya Civilsamhället*)
Lagstiftarna är rädda för att vara framsynta (TV-Uttalande)

Minskat antal medlemmar i politiska partier beror på att deras program numera inte utgår från medborgarna utan ofta från små grupper som lockar till sig medlemmarna. (Källa: *Från presentationen av demokratiutredningen 2015*).

Det så kallade offentliga representerar inte längre civilsamhället. (Flera källor)

I Göteborg framhålls nu av Ann-Sofie Hermansson:

"Nu satsar vi stort på att förbättra kontakterna mellan politiker, företagare och akademien. Nu växlar vi upp för att stötta näringslivet. Det är företagen som i huvudsak genererade resurser som krävs för att säkra kvaliteten i välfärden". (Källa GP-artikel)

Samma dag i GP skrivs att Svenskt Näringslivs betygsättning av näringslivsklimatet i Sveriges kommuner inte helt oväntat lät Göteborg behålla sin traditionella bottenplacering i år 245:e av 290 kommuner och sämst av storstäderna. (Stefan Gustavsson)

Civilsamhället exkluderas och får i bästa fall delta i styrda workshops. Utanförskapet växer och med det motståndsrörelser och terror.

För att uppnå regeringens högt ställda mål om att sluta bland annat hälsoklyftorna krävs konkretion dvs. sammanväxning, som HASSP. Idén med HASSP är att inom sin vida ram inkludera alla typer av intelligenser såväl flockens som den enskildes. (AP)

Med hjälp av djupdemokrati blir reaktiva beteenden en källa till proaktivt agerande. (Jfr Myrna Lewis "Inside the No")

I HASSP är alla från början inkluderade och beaktas. Nya undervisningsplaner och nya arbetstillfällen kan se dagens ljus. Oliktänkande kan utmynna i fruktbara innovationer i en värld i ständig förändring. I tider med överflöd av arbetstillfällen kan automatisering och begränsning av urval och livsstilar aktualiseras. Vid arbetsbrist är det däremot lämpligt att utveckla våra sinnen som leder till nya livsstilar och med dem nya arbetstillfällen. (AP)



NYA SYNVINKLAR



NYA MÖTESPLATSER



För dagens segregerade Göteborg är det angeläget att snarast skapa åtgärder som signalerar förstärkt jämlikhet, kraftbalans och andra vägar som leder till hållbar utveckling. Genom att växla upp redan påbörjade projekt och processer kan dessa fungera som hävarmar.

Eftersökt: Ett öppet verktyg som har möjligheter att i tid ge signaler för justering och modulering av samhällsutvecklingen typ HASSP.

Staden är full av skickliga medborgare. Vi ska nu lyfta civilsamhället till en högre nivå. Det ska vara civilsamhället som ger näringen till näringslivet och inte tvärt om. Vi alla, som nu ska skapa det mångkulturella samhället, måste också inkluderas i de strukturer som beslutar och i de FoU-satsningar och kunskapsutvecklingar som krävs. Näringslivet, akademien och det offentliga måste inkludera den sociala sektorn för att nå målen.

Konkreta exempel i Göteborg som kan växlas upp (HASSP-gruppen)

Multiarena

För att evenemangsstaden Göteborg ska kunna utvecklas krävs en modern Multiarena. För att få den fullt utnyttjad råder några investerare till samverkan. (Ur GP-artikel)

Västlänken

Den planerade Västlänken exkluderar Hisingen och terminalen vid Stenpiren. Kompletteringar kan inkludera dessa och få såväl Skärgården som Hisingen attraktiva och åtkomliga.

Södra skärgården

Parkeringsproblemen kan få en lösning om en terminal förläggs till Hisingen. Omfattande ny bostadsbebyggelse på öarna kan omgående påbörjas.

Karlatornet och Karlastaden

Omfattande planeringsarbeten är redan utförda enligt modell blandstad och kritik är riktad mot att alla inte inkluderas. En uppväxling kan ske genom att inkludera "HASSP" i Karlastaden där civilsamhället utgör en viktig part. Karlastaden kan därmed bli en "sann dynamisk blandstad" och få de kritiska att ändra ståndpunkt. Karlastaden blir med dess torn inte ett skrytbygge utan en ikon för dess innehåll. Intresset för civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen ökar och kan i Karlastaden blomma ut och inte minst ge signaler för hur den jämlika hållbara staden ska pulsera. Det blir en angelägenhet för alla att bli delaktiga i Karlastadsarbeten, antingen på platsen eller digitalt. Dialoger, utställningar, tester, experiment och nya innovationer samt evenemang motiverar en multiarena där.

HASSPen kan tillse att befintliga verksamheter inom utvecklingsområden tillvaratas och befrämjar områdets naturliga utveckling och särart.

Skola vård och omsorg

HASSPen skapar medborgaranda med följd att fler blir delaktiga i samhällsuppbyggandet.



Ur planbeskrivningen för Karlastaden

24(40)

Blå text utgör HASSP-gruppens kommentarer

”Planens syfte och förutsättningar: Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra en tät och blandad stadsbebyggelse med 8 kvarter. Kvarteren ska inrymma lokaler för verksamheter och butiker i alla bottenvåningarna. Under marknivå planeras garage. Övriga våningar kan innehålla, bostäder, kontor och vård. I kvarteret med ”Karlatornet” medges även hotell och konferensanläggning. Inom området ska det finnas förskolor med ca 10 avdelningar och möjlighet att inrymma en F-3 skola. Planen medger flera möjliga placeringar.”

Anm: betydelsefulla delar av HASSP skulle kunna inkluderas inom dessa kvarter och i Karlatornet. Även den nya multiarenan som Göteborg är i behov av kan här förverkligas och komma till nytta dagligen för HASSPens alla discipliner som kultur, idrott, hälsa, utbildning, forskning osv vid sidan om de övriga evenemangen. Hamnbanan kan få en ny betydelse för förbindelser till såväl Hisingens olika delar som till hela skärgården. Lundby stadsdelsnämnd får en trefaldig uppgift som region-, stadscentrum samt stadsdel. (HASSP-gruppen)

Ur Planeringsförutsättningar

I ”Vision Älvstaden” anges att Lindholmen har en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi. Denna roll ska stärkas genom att bygga vidare på befintliga klusterbildningar. Områdets arbets- och utbildningsområde ska stärkas men också kompletteras med bostäder. Lindholmen ska utvecklas som knutpunkt. Stigberget ska bindas ihop med Hisingen genom en avlastande och kapacitetshöjande kollektivtrafikförbindelse.

Ur kvalitetsprogrammet

Plats för gränsöverskridande möten ska finnas i området, som offentliga möteslokaler som tilltalar en blandad målgrupp, allt ifrån små intima rum där det går att sitta och iaktta omgivningen till större torg för evenemang. Här skapas platser som både ger förutsättning för handel och service men också platser som är öppna för alla utan att avkräva konsumtion. Ambitionen är att skapa olika sorters stadsrum och målpunkter som gör att människor utifrån väljer att besöka området samtidigt som boende i området ska känna tillhörighet.

Ur Miljökonsekvensbeskrivningen

Sociala konsekvenser: Att få samhället mer hållbart kräver helhetsperspektiv vilket betyder att det är viktigt att integrera samtliga hållbarhetsdimensioner i analyser inför planering. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbets-tillfällen och rättvisa. En övergripande social konsekvensanalys (SKA) samt barnkonsekvensanalys (BKA) har genomförts i tidigt skede genom en workshop. Aspekter som tagits upp rör stråk, byggnaders utformning och innehåll, segregation, utformning av utemiljön och lokalklimat och värna befintliga värden... men frågor och lösningar hanteras på ett generellt och översiktligt plan. I det fortsatta utvecklingsarbetet bör stor vikt läggas på rekommendationer från en fördjupad social konsekvensanalys och en fördjupad barnkonsekvensanalys.

Certifieringen enligt BREEAM (Källa: BREEAM- SE) BRE Environmental Assessment Method är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien. Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och används sedan 2013.



Ur

Framtidens civilsamhälle (Underlagsrapport 3 till Framtidskommissionen)

Blå text utgör HASSP-gruppens kommentarer!

Civos

Ofta beskrivna problem ingår i följande lista sammanställd av branschorganisationen Civos. Listan framstår som inte minst en kritik mot hur offentliga aktörer fullföljer de intentioner som har uttalats i bland annat propositionen om en politik för det civila samhället samt i överenskommelsen mellan staten, SKL och idéburna organisationer:

1. De statliga organisationsbidragen måste höjas...
2. Arbetet med civilsamhällets finansiering måste samordnas...
3. Regelverket kring upphandlingar måste ändras...
4. Överenskommelserna mellan staten och civilsamhället följs inte ...
5. Det saknas en samlad näringspolitik för företagare utan vinstsyfte.
6. Civilsamhällets aktörer borde oftare finnas med i utredningar om framtidens välfärd.
7. Civilsamhällets innovationskraft bör återspeglas i politik för socialt företagande; ...
8. Mer resurser behövs till Statistiska centralbyrån så att den offentliga statistiken visar vad civil-samhället gör...

Ur www.civos.se

Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan:

- samlar det civila samhället till gemensamt agerande och är en stark röst för ett självständigt civilsamhälle.
- har verkat sedan 2009 och representerar mångfalden av civilsamhällets organisationer i Sverige. Uppdraget är att stärka förutsättningarna för dem och för organisationernas bästa när det gäller gemensamma frågor.
- synliggör civilsamhället och dess betydelse för enskildas liv och för samhällets utveckling.
- företräder i gemensamma frågorna civilsamhällets organisationer i dialogen med regering

Medlemskap: Efter ansökan kan styrelsen bevilja medlemskap för samarbetsorganisation (paraplyorganisation) eller riksorganisation eller organisation som har en dominerande ställning inom sitt verksamhetsområde. Medlem bedriver sin verksamhet som ideell förening, trossamfund, i stiftelseform, ekonomisk förening eller som företag med verksamhet inom den idéburna sektorn och som verkar i överensstämmelse med Civos värdegrund.

Kommentar: Civos är en paraplyorganisation för Civilsamhället. Alla beviljas inte medlemskap.



Paraplyorganisationen Forum för frivilligt socialt arbete

26(40)

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organisationen som samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Den har varit verksam i över 20 år.

Paraplyorganisationen förordar samarbeten mellan offentliga aktörer, till exempel kommuner och civilsamhälleliga organisationer (ett så kallat idéburet-offentligt partnerskap) som är initierat av de senare men finansierat av de förstnämnda...

Organisationen Forum för frivilligt socialt arbete beskriver också svårigheter att hitta grundfinansiering för vad man beskriver som de frivilliga verksamheternas "infrastruktur". Detta gäller till exempel för deras verksamhet Volontärbyrån, som arbetar med att förmedla volontärer till olika offentliga och andra verksamheter... grundläggande anslag finns inte. Andra exempel på infrastruktur som saknas eller som anses otillräcklig är sammanhang för dialog mellan företrädare för civilsamhället och den offentliga sektorn. En av de utmaningar som såväl stat som civilsamhälle står inför den närmaste framtiden är att hitta nya modeller för denna dialog... I dag tycks de flesta parter i denna diskussion vara eniga om att civilsamhället har någonting att tillföra välfärdsproduktionen, även som producenter. Det tycks även finnas en bred enighet om att detta förutsätter att de civilsamhälleliga organisationerna får möjlighet att bevara och utveckla sin särart som idéburna organisationer i stället för att i allt för hög grad underordnas marknadens eller statens dominerande arbetsätt.

Framtida vägval: Långsiktigt går det att tänka sig flera tänkbara utvecklingslinjer i det svenska civilsamhället. Staten kan stödja eller på annat sätt finansiera civilsamhället på flera olika sätt. I diskussionen ovan utkristalliserar sig åtminstone fem olika förhållningssätt som det offentliga kan anta i sitt stöd till organisationer och verksamheter i civilsamhället, vilka kan användas såväl enskilt som kombineras: 1. generella bidrag 2. upphandling 3. fördelning på basis av brukarnas val (till exempel skolpeng) 4. partnerskap mellan offentliga aktörer och civilsamhälleliga organisationer 5. skatteavdrag.

Ur hemsidan www.socialforum.se Forum arbetar för att: ▪ Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. ▪ Påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. ▪ Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet och driver verksamheterna Volontärbyrån, Techsoup och Ideella jobb.

I dag skriver Forums Anna Ardin tillsammans med representanter från Ibn Rushd, Fryshuset och Spiritus Mundi på Aftonbladet debatt om behovet av att inkludera civilsamhället i arbetet mot våldsbejakande extremism. Runt om i Europa höjs röster för hårdare tag och mer repressiva åtgärder för att förhindra framtida terroråd. Men Forum lyfter nu tillsammans med Ibn Rushd, Fryshuset och Spiritus Mundi vikten av förebyggande socialt arbete. Det som verkligen skyddar oss är hög tillit, stark demokrati och framtidstro.



Nätverket som organisationsform i dagens och framtidens civilsamhälle

Hittills har vi i första hand ägnat oss vid relativt etablerade och traditionella organisationer, så som hierarkiskt organiserade nationella folkrörelseorganisationer och organisationer som producerar tjänster finansierade av staten. De senaste decennierna har många forskare dock iakttagit en omfattande samhällsförändring där nya typer av nätverk av organisationer och individer får en växande betydelse. Möjligen är det vi hittills har sett bara början på en mer omfattande samhällsförändring vars fortsatta utveckling är mycket svår att förutse. Detta hindrar dock inte att de senaste två decenniernas trender kan beskrivas eller att dessa beskrivningar kan användas för att identifiera aktuella och kommande samhällsutmaningar.

Ett särkopplat civilsamhälle? Ett sätt att beskriva den förändrade relationen mellan individ och organisation i dag är att tala om en ökande individualism. Viljan att vara medlem och arbeta i samma organisation över lång tid tycks minska. Däremot tycks viljan att arbeta ideellt i organisationer vara tämligen konstant, åtminstone i Sverige. Den nya individualismen tycks alltså vara av ett särskilt slag som inte hindrar engagemang i samhällsfrågor, i synnerhet inte i enskilda frågor under begränsad tid.

I runt 80 länder har 1 000–2 000 personer besvarat enkäter om sina värderingar vid flera tillfällen under en 25-årsperiod. Inglehart och Welzel menar att västvärlden, i synnerhet det protestantiska Nordvästeuropa, genomgår en trend där förtroendet för auktoriteter och traditionella världen minskar till förmån för en ökande orientering mot självförverkligande och antiauktoritär individualism. Här skiljer sig Nordvästeuropa från andra delar av världen, till exempel från de engelsktalande länderna där traditionella värden fortfarande har något större auktoritet. Det land som har nått längst i denna utveckling är redan i dag Sverige.

Om vi tänker oss att utvecklingen fortsätter har vi all anledning att vänta oss att de problem som många etablerade civilsamhälleliga organisationer upplever i dag kommer att tillta i en utveckling där människor blir allt mindre villiga att långsiktigt inordna sig i en hierarkisk struktur men däremot är beredda att ställa upp som volontärer eller vara medlemmar i en organisation under en begränsad period. Man kan också vänta sig att nya organisationsformer kommer att framträda för att kanalisera ett engagemang där möjligheten att gå vidare till en annan organisation.

Detta skulle kunna tolkas som att de funktioner som tidigare fylldes av en och samma organisation – till exempel en svensk folkrörelseorganisation – nu fylls av flera olika typer av organisationer. Funktionen som röstbärare överförs från de stora organisationerna som artikulerar sina medlemmars preferenser till tankesmedjor och lobbyorganisationer. Frivilligt arbete organiseras av volontärförmedlingar. Deltagare i exempelvis kulturella och politiska evenemang samlas genom grupper på till exempel Facebook och informationen sprids genom deltagarnas nätverk. En tankesmedja skulle i en sådan kontext kunna ses som en nätverksnod som specialiserat sig på att producera, samla in, paketera och sprida tankar.



Sektor 3

28(40)

Beskriver sig som en tankesmedja för civilsamhället. Tankesmedjan drivs i föreningsform med ett antal stora etablerade organisationer som huvudmän, och den kan ses som ett av de viktiga exemplen på att det svenska civilsamhället är på väg att formera sig till en mer samlad kategori i samhället. Tankesmedjans funktion kan sägas vara att samla och förmedla idéer från akademi, samhällsdebatt och organisationsliv som kan användas för att stärka denna organisationskategoris position i samhället.

Tankesmedjorna företräder inte entydigt sina huvudmäns ståndpunkter, och ingenting hindrar heller huvudmännen från att stödja flera tankesmedjor med delvis olika inriktning. Det är inte minst tankesmedjornas position som noder i ett nätverk snarare än som överordnade företrädare för grupper som gör dem till ett så tydligt exempel på nätverkssamhällets framväxande strukturer. Följer man de senaste decenniernas trender i tangentens riktning finns det all anledning att tro att tankesmedjorna kommer att spela en betydande roll i framtiden som en länk mellan organisationer, media, forskning, administration och politik. En möjlig utveckling tycks alltså vara att civilsamhällets åsiktsformulerande funktion särskiljs och utövas av särskilda professionella organisationer.

När relationen mellan organisationer och deras medlemmar försvagas blir ideella föreningar och andra organisationsformer mer lika i sina relationer till ideellt aktiva. Som exempel på en ny funktion som uppstår i detta sammanhang kan nämnas den som fylls av Volontärbyrån – en verksamhet som drivs av Forum för frivilligt socialt arbete, som i sin tur är en paraplyorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige.

Sektor 3 Citat ur Wikipedia_ "Sektor3 var en svensk tankesmedja verksam mellan 2008 och 2013. Den kallade sig "tankesmedjan för det civila samhället". Verksamhetens mål var att synliggöra, granska och väcka debatt om förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer. Sektor3 drevs som en ideell förening med en rad organisationer som medlemmar, vilka även finansierade verksamheten och den forskning som bedrevs. 34 stycken medlemsorganisationer... Tankesmedjan sa sig dock vara oberoende av sina ägare och medlemsorganisationerna... Den lades ned den 31 december 2013 för att drivas vidare genom idétidningen *Kurage*."

Kurage idealistas.se/kurage/

OM TIDSKRIFTEN

Det civila samhället utgör en vital del av samhället i stort. Trots detta finns det få forum för debatt om det civila samhällets utmaningar och möjligheter. Allt för sällan stöter, blöter och debatterar det civila samhällets ledare de stora samhällsfrågorna ur sina perspektiv.

Vi är övertygade om att det civila samhället tjänar på att regelbundet sätta sina idéer och sin verksamhet i relation till samhället i stort, och på samma gång att dessa idéer mår bra av att utmanas. Kurage är en plattform för just detta. En idétidning där tankar möts och utmanar varandra. Varje nummer har ett nytt tema med nya tankar, nya möten.



Volontärbyrån

29(40)

På sin hemsida beskriver sig Volontärbyrån så här: [Volontärbyrån är] en ideell verksamhet som via www.volontarbyran.org gör det enkelt för volontärer och ideella organisationer att hitta varandra. Volontärbyrån förmedlar volontäruppdrag i hela Sverige och utbildar frivilligorganisationer i volontärsamordning.

Frivilligcentraler

Volontärbyrån är heller inte det enda sådana initiativet. Förra året fanns hela 560 så kallade frivilligcentraler runt om i landet. Dessa kan ses som ett försök att på ett nytt sätt organisera relationen mellan organisationerna och de ideellt aktiva som skiljer sig från, och ibland kompletterar, den äldre modellen där relationen bygger på organisationsmedlemskap.

Samhällsentreprenörer

Den besläktade termen "samhällsentreprenör" har definierats som en person "tar ett innovativt initiativ för att utveckla samhällsnyttiga funktioner". Europeiska kommissionen talar om sociala företag som aktörer som visserligen kan vara vinstdrivande men "vars främsta mål är att skapa sociala effekter snarare än att skapa vinst för sina ägare".

Ideella organisationer

I och med att ideella organisationer blir mer professionella och ofta drivs med olika typer av projektmedel kan nya marknader öppna sig för konsulter och andra yrkesaktiva i de civilsamhälleliga organisationernas och den offentliga sektorns tjänst. I ett mer flytande civilsamhälle som i mindre grad präglas av institutionaliserade organisationsstrukturer och i högre grad av flexibla lösningar, projektmedel och organisationer drivna av professionella, ökar också betydelsen av entreprenöriellt nystartande av organisationer och verksamheter av olika typer.

I ett land där demokratins förankring i civilsamhället länge har ansetts central blir det en viktig utmaning att se till att denna förankring gäller hela civilsamhället, inte bara delar av det.. Denna utmaning hänger nära samman med civilsamhällets roll som mötesplats för människor med olika bakgrund och i olika delar av samhället.

Nya strukturer

Samtidigt handlar det om att hitta nya strukturer för att möjliggöra uppbyggnaden av överbyggande socialt kapital, som i de processer där nationella organisationer bidrar till att föra samman människor från olika lokala kontexter genom att möjliggöra kontaktbyggande på det nationella planet mellan människor som fortfarande bibehåller sina kontakter nedåt i organisationen. Sådana processer borde vara minst lika möjliga i nätverkssamhället som tidigare men de kan inte tas för givna.



Nya paraplyorganisationer

30(40)

Här kan nya paraplyorganisationer ha en viktig och utvecklingsbar roll att spela men bara om de upprätthåller goda kontakter med sina medlemsorganisationer – något som också är nödvändigt för att de ska kunna fylla sin roll som röstbärare för dessas medlemmar.

Många paraplyorganisationer tillhandahåller redan i dag plattformar för möten mellan aktiva i olika organisationer och arbetar med informationsspridning och utbildning. Ideell Arena är ett exempel på detta på generell nivå medan till exempel Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) fyller en liknande funktion för ungdomsorganisationerna. I båda fallen är arbetet främst inriktat på nationell nivå men liknande eller motsvarande funktioner skulle i framtiden också kunna upprättas på regional och lokal nivå och därigenom bidra till att knyta samman olika nivåer och organisationer med överbyggande socialt kapital.

Samtidigt finns det all anledning att vänta sig nya former i ett allt mer nätverksartat och flytande civilsamhälle. Ser man bortom formen som medlemsbaserad organisation kan de nya paraplyorganisationerna jämföras med andra typer av lobbyorganisationer och de är sällan överordnade sina medlemmar på det sätt som riksorganisationen har varit i traditionella folkrörelseorganisationer. I stället kan de beskrivas som exempel på organisationslivets professionalisering i form av professionella noder som specialiserar sig till exempel på att företräda flera organisationer gentemot staten, eller på att anordna utbildningar.

Arenagruppen är partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för att så många som möjligt kan delta i samtalen om framtiden. I dess nätverk finns fackförbund, folkrörelser och företag.

Institutionaliserade organisationsformer

...I en kommentar till händelseutvecklingen i Libyen reflekterade Robert D. Putnam kring att det i ett kaotiskt läge tenderar att vara den kraft i samhället som är bäst organiserad som avgår med segern: Makt vilar i den moderna världen på den underliggande sociala ordningen, så att fråga vem som kommer att styra är att fråga vem som är bäst organiserad. I Ryssland 1917 var svaret bolsjevikerna, i Iran 1979 var svaret Khomeinis militanta islamister och i Egypten 2011 tycks svaret vara militären.

För det krävs mer institutionaliserade organisationsformer, även om dessa kan använda sig av nätverken. Samtidigt är det troligt att vi i olika sammanhang kommer att se en utveckling av nya hybrida organisationsformer som kombinerar drag av både nätverk och mer traditionella former. Frågan om vilken organisationsform som innebär att aktören är "bäst organiserad" kvarstår. Stämmer Putnams beskrivning kan det tala för att verkligt decentraliserade nätverk fungerar bättre för mobilisering än för att etablera en långsiktig position..

HASSP i Karlatornet kan bli den starkt organiserade delen etablerad för en långsiktig position. Den måste tillse att inte bli statisk utan vara öppen för förändringar. (AP)



Medborgarkraften, HASSP-gruppen, Lokal HASSP: Långdrag



Utmaningar på vägen mot framtidens civilsamhälle

31(40)

Ett nytt kontrakt? ”Nu talar alla om förändring, men allt jag kan se är stabilitet!”

Så kommenterade den tyska civilsamhällesforskaren Annette Zimmer för ett par år sedan ett seminarium om utvecklingen i de skandinaviska ländernas civilsamhälle. Detta är fortfarande en helt rimlig beskrivning av utvecklingen i Sverige det senaste decenniet,... Också på europeisk nivå pågår ett arbete med att formulera nya strategier för att främja innovation och entreprenörskap i den ideella sektorn... Framtidens svenska civilsamhälle kan förväntas formas i mötet mellan sådana internationella influenser och de förhållanden och traditioner som redan är etablerade i Sverige.

I ett Sverige som allt mer präglas av en mångfald i värderingar och kulturell bakgrund kan man tänka sig en utveckling som ger brukarna valfrihet mellan välfärdstjänster med en större eller mindre grad av skillnad i inriktning. Sverige har redan både friskolor och sjukhus med viss koppling till trossamfund...

Någon form av statligt stöd till civilsamhället förekommer i stort sett i hela den industrialiserade världen. När det gäller andra modeller för att med hjälp av skattesystemet gynna ideella organisationer kan det återigen handla om att låta dessa behålla en större mängd ekonomiska medel och därmed också en större makt att finansiera verksamhet...

Hur kan man utforma en eller flera modeller för det offentliga stödet till civilsamhällets organisationer på ett sätt som samtidigt garanterar kvalitet och rättvis tillgång i offentligfinansierad verksamhet och det oberoende som organisationerna kräver för att kunna utvecklas och bidra till samhället fullt ut?

Hur kan demokratins förankring i civilsamhället bli en förankring i hela civilsamhället, inte bara i privilegierade delar av det?

Hur kan civilsamhällets organisationer hållas öppna för alla utan att detta hotar organisationernas autonomi?

Hur kan det offentliga stödja nya, demokratiska och innovativa lösningar i civilsamhället och samtidigt undvika att stödja organisationer med bristande demokrati eller verksamheter med låg kvalitet, och är detta någon gång en risk värd att ta?



Se framåt o bakåt



Nya strukturer



Holism



Nya valutasystem



I en process för att effektivisera eller öka demokrati, riskerar människors engagemang att gå förlorat. Hur vi än gör. Antingen genom att beslut fattas över huvudet på de som vill vara med och påverka eller genom att besluten ska förankras under så lång tid att ingen orkar fortsätta. Att hitta balansen mellan effektiv styrning och demokratisk organisering är därför en viktig utmaning för civilsamhällets organisationer.

Sociala rörelser

Det kanske är så att en ny social rörelse börjar ta fart i Sverige: och med social är det just de sociala frågorna som avses. De ökande klyftornas motreaktion som agerar mot individualiseringen, högerextremismen och den sociala utslagningen av människor i välfärdens Sverige.

Relationen mellan de etablerade föreningarna och informellt organiserade aktivister: civilsamhällets två rum

Utifrån bilden av samhället uppdelat i fyra olika sektorer: det offentliga, näringslivet, civilsamhället och familjen funderar jag på hur civilsamhället utmanas av aktivisten utan organisation. Att vara en del av civilsamhället handlar inte om organisationsnummer och stadgar. Det handlar om att rikta sitt fokus och engagemang utanför den privata, familjära sfären. Att jag som individ, driven av ett samhällsengagemang, i konkret handling försöker påverka samhällets utveckling, utan vinstintresse.

Civilsamhället är ett begrepp som får sammanfatta det institutionella rum som finns mellan stat - företag där enskilda var och en eller organiserat löser gemensamma samhällsproblem. Detta civilsamhälle kan beskrivas som de organisationer och sociala sammanhang som gör det möjligt för dem som lever i ett samhälle att föra en öppen diskussion kring gemensamma angelägenheter, känna gemenskap och arbeta med att genomföra olika idéer utanför statens och marknadens kontroll, men också utanför den snäva familjesfären. Det kan också sägas kännetecknas av att det drivs av frivilligt och ideellt arbete samt frivilligt och ideellt givande, till skillnad från staten och marknaden.

Min egen bild av samtalen som förs inom sektorn är att vi sällan pratar om den enskildes handlingar som en del av civilsamhället. Det är de stora organisationerna som tar plats i rummen där politiken för det civila samhället diskuteras. Deltagande är villkorat med organisationstillhörighet. Vi ställer oss bakom den snävare definitionen av civilsamhälle, ett nytt sätt att definiera de gamla folkörelserna. Nätverk utan stadgar passar inte riktigt in. Definitionen av civilsamhället som mellanrum mellan staten och kapitalet är inte tillräcklig. Det finns en tydlig skiljelinje även inom civilsamhället, som utgörs av de etablerade föreningarna och de informellt organiserade initiativen och nätverken.



UTE ELLER INNE



BORT IFRÅN ELLER HEM TILL

Det enkla engagemanget och den fördjupade diskussionen 33(40)

-Är samhällets idémotor hotad?

Inledning Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en stark demokrati. Civilsamhällets roll som röstbärare och idémotor i samhällsdebatten och välfärdsbygget är central för upprättandet av och utvecklingen av demokratin. **Fundering:** Hur kommer det att se ut om 20-30 år in i framtiden? Är det så att civilsamhället då förlorat idédebatten? Vem är det i så fall som för den? Kanske är det tankesmedjornas organisationer som inte behöver ta ansvar. Och kanske leder det i förlängningen till att de tunga medlemsbaserade partierna och organisationerna snarare får ägna sig åt att vara domare. Rösta jag eller nej till färdiga åsiktspaket definierade av någon annan? Jag tror att det vi kan göra för att behålla en stark idédebatt i civilsamhället är att stå på varandras sida. Värna varandras rätt att hålla den komplexa verkligheten under ständig diskussion. Att stötta och hjälpa varandra. Att hålla ihop.

Googlemodellen av Annika Steiber

Den nya tiden kräver organisationer som klarar av snabba förändringar och är kontinuerligt innovativa. En grundläggande princip i företag med kontinuerlig innovationsförmåga är att de tror på att frigöra den inneboende innovationskraften hos medarbetarna, vilket i sin tur bygger på tron att individer vill vara kreativa. Innovationer föds ur en passion och drivs primärt av en inre individuell innovation. Därför är det viktigt att låta medarbetare göra sådant de brinner för och hitta andra medarbetare med samma passion. Det är också viktigt att förstå vad som motiverar den enskilde medarbetaren. För att engagera medarbetarna är det viktigt att alla känner till och strävar mot samma mål, företagets vision.

Goda idéer sprider sig

En intressant fråga att ställa sig är om civilsamhället vill ha patent på att rädda världen, eller om man kan se att det finns något positivt i att näringslivet närmar sig värderingar och ökat ansvarstagande för det omgivande samhället. Att även multinationella företag kan ha en samhällsförbättrande agenda med sig. Det är en positiv utveckling. Vi kan bidra med ledare som fått kunskap och ett gott ledarskap genom vår verksamhet. I andra riktningen kan vi ta in det från näringslivet som passar oss. Nyckeln i detta är reflektion, vi behöver tänkande ledarskap som undersöker de idéer vi lånar in.

Politikens styrning av civilsamhället i förorten

I rapporten (Föreningsliv, makt och integration) sägs att faktorer som bristande resurser i betydelsen förvärvsarbete och svenska som första språk, självupplevd diskriminering samt attityd till vikten av deltagande i föreningslivet kan ge en del av förklaringen till dessa skillnader, men inte hela bilden ... Det är angelägna frågor för politiken för det civila samhället att undersöka sådana hinder närmare och att överväga hur det civila samhällets organisationer ska kunna stimuleras till att arbeta ännu mer med att omfatta fler grupper i samhället, att behålla dessa personer och att alla har samma möjligheter inom organisationerna oavsett nationell bakgrund och etnisk tillhörighet.

GODA IDEÉR SPRIDER SIG



Medborgarkraften, HASSP-gruppen, Lokal HASSP: Långedrag



Regeringen skriver i propositionen.

34(40)

Kultur- och fritidsaktiviteter har goda förutsättningar att attrahera ungdomar när idéerna kommer från och genomförs av dem, och när vuxna har en vilja och förmåga att visa på vilka kanaler, verktyg och vägar som finns för att förverkliga idéer till verksamhet.

Murat Solmaz och Pantrarna i Göteborg

Identiteten blir en kamp, berättar Murat. Under uppväxten sätter skolan en typ av regler, en kultur som eleverna ska formas i. Hemma gäller något annat. I försöken att finna sin identitet och relatera till sig själv väcks frustration, som kommer ur att inte få vara sig själv, inte i skolan, inte hemma, inte ens på fritidsgården. Det leder till saker som kravallerna i Husby.

I skolan lär sig barn inte att organisera sig, utan neutraliseras. Det vill Murat ändra på. Unga måste organisera sig för att förändra situationen som råder nu. Receptet han utgår från är en organisation för dess medlemmar, inte medlemmar för organisationens skull.

Ungdomarna han träffar skulle inte rätta in sig i en organisation som inte fanns till för dem. Det skulle inte han heller göra. För vad spelar en förening, som finns till för någon annan, för roll när du måste fixa dina egna läxor, klara skolan, hjälpa till hemma, få ett jobb? En förening, som däremot hjälper dig att klara läxorna, det är en förening värd att ha. De som lyckats göra något bra är organisationer som jobbar tillsammans med personer från området. Det är för att det krävs genuina relationer innan man kan komma med något annat, förklarar han. Jag nickar och kommer att tänka på Pantrarnas textrad: "Du vet själv att bara de som kommer från förorten bryr sig om förorten. Murat fortsätter att berätta om sin syn på organisering. Genuina relationer är grunden för alla samarbeten. Det är viktigt för att veta att det är på riktigt, för att bli betraktad som en individ, inte som en checkad ruta i projektrapporten. Varför måste det börja med ett medlemskap? Det är för att det är det som Ungdomsstyrelsen bryr sig om! Men det är inte det som är viktigt, det är verksamheten som är viktig. Så först genuina relationer, sedan ägandeskap. Vi måste känna ägandeskap över det vi gör, annars tjänar det ingenting till. På våra villkor, en organisation för medlemmarna, eller hur? Sen kan medlemskapet komma.

En viktig princip som tagits fram inom projektet DEMO är det affirmativa, det vill säga att göra något för att förändra en situation i en positiv riktning, i stället för att protestera eller fokusera på det negativa. Det är viktigt, och det är därför antirasism inte funkar i förorten. Att vara anti, vara motståndet eller att söka konflikt, det är inte det vi vill göra, vi vill vara de som organiserar oss för att hitta lösningar på problem som påverkar oss. Vi jobbar med situationer och strukturer där vi är både drabbade och kan bidra till att problemet försvinner. Innan jag går säger han att det viktiga är att uppmana unga och säga att makten ligger hos er inte för att krossa samhället, utan för att ni ska bygga samhället redan nu.



Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

I Tyskland har civilsamhällets organisationer varit de största välfärdsproducenterna sedan 1940-talet. I Sverige, liksom i de andra nordiska länderna, tycks staten vilja ha civilsamhället och dess volontärer som en större utförare av välfärdstjänster. Om det offentliga finansiering inte räcker för att garantera den kvalitet vi vill se i välfärden så verkar det istället finnas förhoppningar om att kyrkor, pensionärsorganisationer och humanitära organisationer som Röda Korset kan gå in och täcka upp. Hur ställer sig de civila samhällens organisationer till den utvecklingen? Finns det en konflikt mellan fackföreningarna och de sociala organisationerna? Kan vi lära något av Tyskland och vad bör vi undvika att importera hit? Märker de svenska organisationerna av ett närmande mot Tysklands sätt att bygga upp välfärdssamhället? Finns det en "nordisk modell" för frivillighet i välfärden i kontrast till den tyska?

Idéburen vård – ett politiskt ideal

Det civila samhällets entreprenadskap har stort värde för samhällets och välfärdens utveckling och bör främjas. Regeringen har i ett flertal sammanhang uttryckt sin avsikt att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare av samhällstjänster. Civila samhällets organisationer ska kunna konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer om att utföra sådana tjänster.

Kommentar:

Av redovisningen ovan framgår att det finns flera paraplyorganisationer som värnar civilsamhället. En företrädare för de civila samhällens organisationer i dialogen med regeringen. För medlemskap ställs krav. Det saknas en organisation som fångar upp alla idéer och synpunkter, nätverkens och de enskildas, och som för dessa till en Holistisk association som verkar för en hållbar samhällsutveckling såväl lokalt som nationellt. Det krävs en association som ser såväl framåt som bakåt och kan fungera som rättesnöre för såväl sittande som kommande regeringar. För detta krävs såväl en samverkan mellan "krafterna" som mellan akademien, näringslivet, det offentliga och civilsamhället.

Av sammanställningen ovan framgår också att den kraft i samhället som är bäst organiserad avgår med segern: Makt vilar i den moderna världen på den underliggande sociala ordningen, så att fråga vem som kommer att styra är att fråga vem som är bäst organiserad. Nätverksstrukturernas svaghet är att de saknar fastare organisatoriska former. På likvärdigt sätt som civilsamhället här beskrivits ska akademien, näringslivet och det offentliga analyseras och paraplyorganisationer som inkluderar allt etableras och samverka inom HASSP.



Alternativt läge!



Nya strukturer



Reell och virtuell verklighet



KAIROS (Kunskap om och Arbetssätt I Rättvisa och socialt hållbara Städer)

KAIROS är ett transdisciplinärt forskningsprojekt med fokus på hållbarhetens sociala dimension. Utgångspunkten för projektet är det sätt på vilket globalisering, migration och urbanisering präglar vår samtid och ställer nya krav på delaktighet och medskapande. Projekt KAIROS har utvecklat kunskaper och synvänder för rättvisa och socialt hållbara städer genom att kombinera en teoretiskt vetenskapligt förankrad kunskap med erfarenhetsbaserad kunskap (så kallad transdisciplinär kunskapsproduktion) på ett sätt som kan göra skillnad och bidra till önskvärd samhällsförändring. Forskningsgruppen KAIROS har valt att presentera slutsatser från de vetenskapliga kunskapsunderlagen i form av åtta stycken synvänder som handlar om de sätt på vilka vi måste tänka och göra annorlunda. Med dessa synvänder vill KAIROS inspirera till att, genom medskapande med grannar, politiker, tjänstepersoner, privata aktörer, föreningar och forskare, verka för den förändring som behövs för en rättvis och socialt hållbar utveckling. Med synvänderna sätts ljuset på en ny färdriktning, och därigenom ökar förutsättningarna för att se på världen på ett annat sätt och ger plats för röster som inte hörts.

Nödvändiga Synvänder för en rättvis och socialt hållbar utveckling 8st**Nr 1 Från negativ till positiv säkerhet**

- Om behovet av en inkluderande och medskapande stadspolitik.

Nr 2 Från bostadsbrist till arbete och ett gemensamt samhällsbygge

- Om behovet av att bryta onda cirklar och bygga ett hållbart samhälle

Nr 3 Från ett renodlat marknadsorienterat tillväxttänkande till en mer hälsosam samhällsutveckling**Nr 4 Från styrning till medskapande**

- Om elevens roll och skolans organisation

Nr 5 Från ett arbete för medborgarna, till ett arbete av och med medborgarna

- Om behovet av civilsamhällets hela bredd i deltagandet

Nr 6 Från formella till reella rättigheter

- Om behovet av en bred jämlikhetsprincip

Nr 7 Från enbart kundnytta till en bredare samhällsnytta

- Om behovet av en ny samhällsstyrning och en mer medskapande

ledning inom offentlig förvaltning**Nr 8 Från inbjuden dialog till medskapande demokrati**

-Om vägar till ett aktivt medskapande på lokal nivå



Alla synvändor presenteras i varsin film på ca 8-15 minuter. Det finns också en inledande film på 8 minuter som ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat, presenterad av projektledarna Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs universitet och Åsa Lorentzi, processledare i Göteborgs Stad, ger en inramning till synvändorna utifrån KAIROS forskningsresultat.

Huvudrapport

KAIROS-projektets huvudrapport finns för nedladdning som pdf och som e-bok

KAIROS Spridningskonferens (Källa: Mistra Urban Futures)

www.mistraurbanfutures.org/sv/node/1672

Konferensen vänder sig till dig som vill bidra till förändring!

Vi vill ha med dig som är politiker, tjänsteperson, aktör från civilsamhälle, akademi eller näringsliv, student samt engagerad invånare.

Tillfället är nu – låt oss gripa det!

I tre år har vi arbetat med att producera kunskap om vad som krävs för rättvisa och socialt hållbara städer genom att fundera på frågan: *Varför blir det som det blir när vi vill så väl?* Vi vill dela med oss av forskningsresultat och ser spridningskonferensen som ett sätt att mobilisera många aktörer för den förändring som den sociala hållbarheten kräver.

Workshopsarbetet avslutades med att deltagarna gavs möjlighet att starta upp idéer för nästa steg. Förutom synvändorna finns det skäl att även utveckla dessa idéer inom HASSP.



Bild från Projekt KAIROS



Akademien (Från bland annat Wikipedia och hemsidorna)

Lindholmen Science Park är en internationell företagspark med inriktning mot tre områden: Mobilt Internet, Intelligent fordons och transportsystem samt Modern media och design.

Johanneberg Science Park är en företagsby i Göteborg, vid Chalmers Campus Johanneberg. Johanneberg Science Park bildades 2009 av Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs kommun med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Inledningsvis stöds utvecklingen av ämnesområdena "Samhällsbyggnad", "Energi", "Material" och "Nanoscience".

Sahlgrenska Science Park är en forsknings- och utvecklingspark på Medicinareberget. Fokus ligger inom kompetensområdet life sciences som är en tvärvetenskaplig forskningsgren, som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv. Den livsvetenskap som främst handlar om människans hälsa heter biomedicin

Göteborgs Universitet

Samhällsvetenskap, Ekonomi, Juridik m.m. Utbildningen har ett brett och tvärvetenskapligt upplägg där samhällsvetenskapliga ämnen kombineras med naturvetenskapliga, beteendevetenskapliga och tekniska perspektiv på planering. Fördjupningen sker inom ämnet kultur-geografi, med tyngdpunkt på samhällsplanering och metoder för denna är centrala inslag.

Chalmers

Är en teknisk högskola i Göteborg, som sedan 1937 har ställning som universitet.

NÄRINGSLIVET

Business Region Göteborg

Ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv.

Svenskt Näringsliv AB

Långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Svenskt Näringsliv arbetar med en lång rad frågor för att nå målet.

Västsvenska Handelskammaren www.handelskammaren.net/

Är en privat näringslivsorganisation med över 2700 medlemsföretag från hela Västsverige.

Kultur och konst

Kultur i Väst

Konstkonsulenternas uppdrag från Västra Götalandsregionen är att främja, utveckla och stärka konstområdet. Dessa finns till för alla för att ge vägledning, skapa kontakter, utveckla projekt, inspirera, öka kunskapen och informera. Konstkonsulenterna har funnits sedan år 2000 i Västra Götaland och har arbetat för att integrera konstens möjligheter inom olika fält.

Offentliga

Göteborgs Stad, GR Göteborgsregionen, VGR Västra Götalandsregionen



Folkvandring till HASSP,



Lokal HASSP gillas,



Synvänder,



Lindholmen Science Park



Kommentar

39(40)

Mycket talar för HASSP dvs en Holistic Association Social Science Park inkluderad i Karlastaden med reella öppna arenor för möten och specialverktyg för att nå ut till såväl lekmän som professionella, så att stora som små organisationerna och enskilda kan göra sin röst hörd och bli delaktig i samhällsutvecklingen.

Källhänvisning

1. Medborgarkraften www.medborgarkraften.com
2. Staden vi vill ha www.stadenvivillha.se
3. Älvsborgs Egnahemsförening www.aef.nu
4. SPF Seniorerna Linje 9 www.spf.se/default.asp?nodeid=13234
5. Mistra Urban Futures www.mistraurbanfutures.org/sv
6. Serneke www.serneke.se
7. Göteborgs Stad www.goteborg.se
8. Karlastaden www.karlastaden.se/snart-dags-for-medborgardialog/
9. Lindholmen Science Park www.lindholmen.se
10. Sveriges Arkitekter www.arkitekt.se
11. Wikipedia www.wikipedia.se
12. Citizens UK www.citizensuk.org
13. Acorn www.acorncommunities.org.uk/
14. Stadsnära odling www.stadsnaraodling.se
15. Civos www.civos.se
16. Civila samhället www.regeringen.se/regeringens-politik/civila-samhallet/
17. Forum för frivilligt socialt arbete www.socialforum.se/
18. Ideell Arena www.ideellarena.se/
19. S2020 <http://socialutveckling.goteborg.se/team/s2020/>
20. Kultur i Väst www.kulturivast.se/
21. Civilsamhället Bok: Det nya Civilsamhället av Rebecka Prentell
22. Civilsamhället pdf:fil Framtidens civilsamhälle Stadsrådsberedningen
23. Djupdemokrati Bok: Inside the NO Myrna Lewis
24. Demokrati Bok: Framtiden är redan här (Om medborgardeltagande)



**Synpunkter önskas snarast på förslaget
och alternativen.**

Dessutom önskas idéer om fortsättningen.

Göteborg 2016-09-05

*Holger Wassgren, Gilbert Svensson,
Birgitta Nyström, Arne Person*

För Medborgarkraften, HASSP-gruppen och Lokal HASSP-Långedrag

Synpunkter till

styrelsen@medborgarkraften.com

holger@wassgren.se

gilbertsvensson@hotmail.com

b.nystrom@live.se

arne.person@globalnet.net

Mobil: 070 672 05 42



EN TIDIG VISION FÖR EN SAMVERKANANLÄGGNING PÅ HISINGEN AP

Medborgarkraften, HASSP-gruppen, Lokal HASSP: Långedrag

